

Φταίει η ανικανότητα;
Η αδιαφορία;
Η διαφθορά;
Ο κομματισμός;
Ίσως όλα μαζί.

Φταίει όμως πάνω απ' όλα το ότι έχουν
βάλει την κοινωνία είτε στο κόλπο είτε στο
περιθώριο.

Σήμερα που όλη η χώρα έχει φτάσει ένα
βήμα πριν την καταστροφή, χρειαζόμαστε
επειγόντως μιαν άλλη πορεία.

Η Κομοτηνή έχει την ευκαιρία για κάτι τέτοιο
με τον «Σπάρτακο». Είναι ανάγκη όχι μόνο
να εκφραστεί η πόλη στην κάλπη αλλά και
να αναλάβει τις τύχες της στα χέρια της,
όσο αυτό είναι δυνατόν.

Όλοι μαζί μπορούμε
και θα τ' αποδείξουμε,
όχι στις 7 Νοεμβρίου
αλλά ΑΠΟ τις 7 Νοεμβρίου! .



Νεκτάριος Δαπέργολας
Διδάκτωρ Ιστορίας
Υποψήφιος Δήμαρχος Κομοτηνής

**Σε αυτές τις εκλογές
ψηφίζουμε αυτοδιοικητικά,
όχι κομματικά!**



Τηλ: 6948 745727, 6937 232158

Web site: www.spartakos.gr

Email: info@spartakos.gr

twitter.com/SpartakosKom
 facebook.com/Spartakos.Komotini
 youtube.com/user/SpartakosKomotini



**Είσαι ευχαριστημένος;
ψήφισέ τους.**

αν όχι...

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

www.spartakos.gr

Ποιες είναι οι θέσεις του Σπάρτακου» για τα τοπικά ζητήματα; Μα ...όλα όσα υπαγορεύει η κοινή λογική και η εμπειρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πολιτισμένο κόσμο!

Ας δούμε όμως, τι έκαναν για τα μεγαλύτερα προβλήματα της Κομοτηνής οι κομματικές διοικήσεις του Δήμου στα περασμένα χρόνια:

Στάθμευση-κυκλοφοριακό: Οι πράσινοι μίλισαν για υπόγειο πάρκινγκ κάτω από την κεντρική πλατεία. Οι γαλάζιοι για πολυώροφο πάρκινγκ στον χώρο της Πυροσβεστικής, μετά τη μεταφορά της. Και οι δυο προτάσεις ήταν καλές, μα υλοποίηση καμμία! Πρόστιμα και ταλαιπωρία συνεχίζονται κανονικά.

Ανακύκλωση: Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει, με πολλή καθυστέρηση, ανακύκλωση χαρτιού κι αλουμινίου, με τη χαρτομάζα να καταλήγει σε χωματερές. Οι γαλάζιοι θυμήθηκαν την ανακύκλωση συσκευασιών δυό μήνες πριν τις εκλογές. Μετά θα υπάρχει;

Ποδηλατόδρομοι: Γαλάζιοι και πράσινοι ομήρουν στις εναλλακτικές μετακινήσεις, όπως το ποδήλατο. Όταν όμως φτιάχτηκαν οι δύο είσοδοι της πόλης, κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε που από τα 60 μ. πλάτους δεν διατέθηκαν 2-3 για τα ποδήλατα. Τότε δεν είχαμε εκλογές, βλέπετε...

Πολιτιστικό χώροι: Επί δυο δεκαετίες καμμιά δημοτική Αρχή δεν κατάφερε ούτε να ...βάψει τοίδρυμα Παπανικολάου, πόσο μάλλον να αξιοποιήσει την δωρεά. Την ίδια στιγμή κάποιοι δαπάνησαν 17,5 εκ. ευρώ για ένα Μέγαρο (!) που παραμένει κλειστό και ψάχνουν τώρα να το φορτώσουν στο Δήμο!

Πράσινο: Τη στιγμή που η πόλη τσιμεντώνεται μέχρι την τελευταία της γωνία, και στα 550 στρέμματα του Καρυδορρέματος δεν φύτεψαν ένα δέντρο, δαπάνησαν (μελέτη επί πράσινων, υλοποίηση επί γαλάζιων) 3,5 εκ. ευρώ για μικροαλλαγές στο κεντρικό πάρκο!

Αισθητική της πόλης: Ούτε ποτέ πέρασε απ' το μυαλό κανενός ιθύνοντος ότι η αισθητική δεν είναι μια πολυτέλεια αλλά βασικός όρος ανάπτυξης. Για να αντιμετωπίσει το κίτς, την τσαπατσουλιά, τη βρωμιά, τις ξενόγλωσσες επιγραφές, την αδιαφορία για την εικόνα της πόλης, χρειάζεται παιδεία και κίνητρα. Ποιος όμως θα τα δώσει;

ΔΕΥΑΚ: Η πολύπαθη μα ζωτικής σημασίας επιχείρηση δεν έχει προσωπικό, δεν έχει σχεδιασμό κι έχει ...μέλλον στις δικαστικές αίθουσες. Όταν από εργαλείο πλουτισμού ή ψηφιοθρίας ορισμένων μετατραπεί σε καρδιά του δημοτικού οργανισμού, τότε λύσεις (σαν το φράγμα των Συμβόλων) θα διθοίν.

Μετεγκατάσταση Ρομά: Πέρασαν πράσινοι αρχόντοι, πέρασαν γαλάζιοι, όλοι «ντράπικαν» για την παραγκούπολη στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως, όλοι έταξαν την μεταφορά τους σε σπίτια ανθρώπινα, μα όλα τα ίδια μείναν. Κολλήσανε στα δικαστήρια; ΟΚ. Πότε θα ξεκολλήσουν;

Αδελφοποιίσεις: Οι πράσινοι αδελφοποίησαν την Κομοτηνή με δυο τούρκικους δήμους (Γιάλοβα, Γιλντιρίμ). Οι γαλάζιοι, μόλις προ ημερών, υπέγραψαν την αδελφοποίηση με την (90% τούρκικη) πόλη Κίρτζαλι της Βουλγαρίας. Ευρωπαϊκό μέλλον πουθενά, μόνο οθωμανικό παρελθόν...

Τι φταίει για όλα αυτά;